

Ulveturen 2022.

Ulveturen blev ved en tilfældighed skabt af Peer Tanggaard, da han kørte en aftentur på sin scooter i udkanten af Esbjerg.

Efter turen tjekkede Peer ruten på sin GPS og opdagede, at den havde form som et ulvehoved !

I dag skulle det vise sig om ruten også kunne bruges som en årlig "klubtur" ?

Kl. 10.30 var 13 deltagerne mødt ved de Hvide Mænd i Esbjerg.

Det var et broget fremmøde af gamle Vespaer, nye Vespaer, 2 Suzukier, 1 BMW og 1 MZ m/sidevogn !

Turkaptajn Peer blæste til afgang - alle startede op - undtagen Allan og hans 2 børn - hans MZ var fuldstændig kaput, tot, fertig !

Allan blev efterladt og 2 par fugtige børneøjne kiggede efter kortegen, som langsomt kørte mod Hjerting.

Vi kørte mod Sjelborg, fordi Esbjerg Golfklub og mod Alslev.

Flemming gav undervejs opvisning kørsel på BMW uden hænder og hjelm. Et bevinget insekt - stor som en humlebi (mener jeg han sagde), havde forvildet sig ind i tomrummet mellem hjelmen og trommehinden !

I desperation flåede han under kørslen hjelmen af og fik en kilometers kørsel jaget "dyret" ud af øregangen.

I udkanten af Alslev holdt vi en pause.

Mens vi småsnakkede, kunne vi høre en velkørende rød Vespa som flænsede denne stille sommerluft ☺

Vi blev vidne til en "betalt" reklame fra Johnny Tanggaards værksted, Westcoast Vespa Repair. Det viste sig, at den "velkørende Vespa" netop var blevet repareret hos WVR - Johnny påstod hårdnakket, at det var tilfældigt, at den kørte forbi☺

Fra Alslev kørte vi til Forum, Bryndum og Tarp.

Turen blev afsluttet ved "Casa Vespa" - Peers kolonihavehus i Esbjerg - vel nok det eneste kolonihavehus, som har en silhuoet af en Vespa på gavlen.

Peers kone Åse tog imod og anviste folk til bordet. Inden pølserne kom på grillen, ankom Allan og børnene. Diagnosen på MZ'en var et sammenklappet batteri. Ungerne fik et stykke vandmelon og legede i Åses Fatboy hængekøje.

Forbrugerbladet Tænk kunne ikke have lavet en grundigere test af hængekøjen, end det som ungerne udsatte den for ☺

Pølserne kom på grillen - og der var ikke tale om coctailpølser eller brunchpølser, men derimod 200 grams Langelændere !

Sammen med hjemmelavet kartoffelsalt og ekstra stærk Curry Ketchup forsvandt pølserne hurtigt.

Omkring kl. 14.30 kørte de fleste - nogle i en sådan hast, at de glemte jakke, kasket og mobiltelefon !

Carlo og jeg havde læst indbydelsen til turen og blev tilbage. Vi fik kl. 15.00 serveret den annoncerede Othello Lagkage + velsmagende kaffe - mums !

Tak til Peer og Åse for et overordentlig lækkert arrangement

PS: Othello lagkagen og kaffen var ren fiktion.

Lars Kingo.

























11.40 ↗

4G

01:41:30

0.0 km/h



2365

44.2 km



